

Το μονοπάτι

Τεύχος 5 Δημοτικό Σχολείο Κρουνηρίου

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 2006 / 2007

Μάρτιος 2007

Εσείς το ξέρατε ότι.....;

Στο Κρουνηρίο ο οποίος μας βοηθούν να εμείς τα παιδιά είμαστε διατηρούμε το περιβάλλον του χωριού μας μένει ένας άνθρωπος, ο κύριος Αλέξης που μας κάνει εθελοντικά περιβαλλοντική εκπαίδευση κάθε Κυριακή στον χώρο του χωριού. Μας μαθαίνει τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον οι

Εσείς ξέρατε ότι:
> Δεν πρέπει να καίμε τα κλαριά, διότι απ' την καύση τους βγαίνει διοξείδιο του άνθρακα το οποίο προκαλεί το

φαινόμενο του θερμοκηπίου;

Εσείς ξέρατε ότι:

> Δεν πρέπει να μαζεύουμε τα φύλλα απ' το δάσος διότι τα τρώνε τα σκουλήκια και τα κόπρανα τους ανακατεύονται με το χώμα και δημιουργείται το φυσικό λίπασμα Humus;

Εσείς ξέρατε ότι:

> Δεν πρέπει να τρώμε πολύ κρέας, διότι εκτρέφουμε όλο και περισσότερες αγελάδες, με αποτέλεσμα να έχουμε όλο και περισσότερα κόπρανα τα οποία περιέχουν μεθάνιο; Το μεθάνιο είναι ένα βλαβερό αέριο.

Αν ξέρατε τα παραπάνω... Μπράβο σας!!!! Αν όχι ευκαιρία να τα μάθετε στην περιβαλλοντική!!!!

Ν. Γεωργόπουλος Στ' Τάξη



Περιεχόμενα

| | |
|------------------------|---|
| Εισαγωγή | 1 |
| Παράπονα.... | 1 |
| Ανακύκλωση.. | 2 |
| Ο καιρός | 2 |
| Εκλογές..... | 2 |
| Ταξίδι στο παρελθόν | 2 |
| Ο καιρός του χειμ.... | 2 |
| Ανακύκλωση.... | 2 |
| Εκλογές στο Κουον.... | 2 |
| Χριστουγεν. Γιορτές | 3 |
| Τα έθιμα | 3 |
| Συνταγές της γιαγιάς | 4 |
| Δύο διαφορετικοί άγιοι | 4 |
| Καινοτομίες | 4 |

Η βιβλιοθήκη μας

Στο σχολείο που πηγαίνω εγώ έρχεται η κινητή βιβλιοθήκη. Έχει κάθε λογής βιβλίο: λογοτεχνικά, περιπέτειας, επιστημονικής φαντασίας και αρχαιολογίας.

Μπορείς ανάλογα με το γούστο που έχεις να πάρεις ότι βιβλίο θέλεις. Αυτή η βιβλιοθήκη δεν έχει μόνο βιβλία αλλά και CD.

Η κινητή βιβλιοθήκη είναι ένα καλά σχεδιασμένο και προστατευμένο όχημα ειδικό για να μεταφέρει βιβλία.

Βιβλία δεν παίρνουν μόνο τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι.

Ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης παρουσιάζει τα βιβλία στα παιδιά, ύστερα τα παιδιά διαλέγουν βιβλίο.

Τα παιδιά μπορούν να πάρουν όχι μόνο ένα βιβλίο αλλά όσα θέλουν αυτά.

Αν κάποιος δεν προλάβει να διαβάσει το βιβλίο τότε κάνει ανανέωση δανεισμού και να το κρατήσει λίγες μέρες ακόμα.

Σας προτείνω να πάρετε ένα βιβλίο γιατί θα περνάτε ευχάριστα την ώρα σας.

Κωνσταντίνος Γιαννάκαινας
Ε' Τάξη



Κάλαντα Λάζαρου

Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν
τα Βάγια, ήρθε των Βα-
γιών η εβδομάδα. Ξύπνα
Λάζαρε και μην κοιμάσαι,
ήρθε η μέρα σου και η
χαρά σου. Πού ήσουν Λά-
ζαρε, που ήσουν κρυμμέ-
νος ;

Κάτω στους νεκρούς
στους πεθαμένους. Δεν
μου φέρνετε λίγο νεράκι
που το στόμα μου πικρό
φαρμάκι. Δε μου φέρνετε
λίγο λεμόνι, που το στόμα
μου σαν περιβόλι.

Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν
τα Βάγια, ήρθε η Κυριακή
που τρών' τα ψάρια. Βά-
για, Βάγια και Βαγιώ.
Τρώνε ψάρι και κολιό.
Και την άλλη Κυριακή,
τρώνε το ψητό τ' αρνί.

Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν
τα Βάγια, ήρθε η Κυριακή
που τρών' τα ψάρια. Σή-
κω Λάζαρε και μην κοι-
μάσαι, ήρθε η μάνα σου
από την πόλη, σου' φερε
χαρτί και κομπολόι. Γρά-
ψε Θόδωρε και συ Δημή-
τρη, γράψε Λεμονιά και
Κυπαρίσσι. Το κοφνάκι
μου θέλει αυγά, και η τσε-
πούλα μου θέλει λεφτά.

Βάγια, Βάγια των Βα-
γιών, τρώνε ψάρι και κο-
λιό και την άλλη Κυρια-
κή τρώνε το παχύ το αρνί.



Το Πάσχα της μαμάς μου

Η μαμά μου δεν θα ξεχάσει ποτέ τις μέρες εκείνες. Το σπίτι ήταν γεμάτο κόσμο και χαρούμενη φασαρία. Η γιαγιά μου τους άφηνε να πλάσουν κουλουράκια και να τα πάνε με τις λαμαρίνες στο φούρνο.

Τους άφηνε ακόμα να λαδώσουν με λαδόπανο τα αυγά για να λάμπουν. Η μαμά μου με τα αδέρφια της κολλούσαν επάνω τους χαλκομανίες.

Την μεγάλη Παρασκευή γύριζαν στις γειτονιές του χωριού για να μαζέψουν βιολέτες και να στολίσουν τον επιτάφιο. Το βράδυ έβγαινε ο επιτάφιος από την Αγία Τριάδα μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Την Ανάσταση όλη η οικογένεια φορούσε τα γιορτινά της έπαιρνε τις λαμπάδες και πήγαιναν στην εκκλησία. Ο παπάς έκανε με τα χέρια του το σημάδι του σταυρού. Ύστερα έβγαιναν έξω στην αυλή της εκκλησίας κι άναβαν τις λαμπάδες με το Άγιο φως. Μερικοί άνθρωποι έριχναν βεγγαλικά και άστραφτε ο ουρανός από τις πολύχρωμες φωτιές.

Στο δρόμο πρόσεχαν να μην τους σβήσουν οι λαμπάδες για να πάνε το Άγιο φως στο σπίτι και να κάνουν τον Σταυρό στην πόρτα.

Μόλις έφταναν στο σπίτι έτρωγαν την μαγειρίτσα τσούγγριζαν τα κόκκινα αυγά και έλεγαν «Χριστός Ανέστη».

Την Κυριακή του Πάσχα έβαζαν στην σούβλα το αρνί και έτρωγαν όλοι οι συγγενείς μαζί με τραγούδια και χορούς.

Ιωάννα Ραφτοπούλου

Α' Τάξη με την βοήθεια της μαμάς



Η Emily γύρισε στην Γερμανία .

Εκ μέρους όλων των συναδέλφων, των μαθητών και των γονέων τους θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, για την αμέριστη συμπαράσταση γενικότερα ουσιαστική συμβολή σου στις σχολικές μας δραστηριότητες.

Τόσο στα πλαίσια του σχολικού μας προγράμματος, με διάφορες δραστηριότητες καλλιτεχνικής φύσης, όσο και εκτός αυτού, όπως π.χ. στην μεταφορά των μαθητών, συμμετείχες ουσιαστικά, συμβάλλοντας αφενός μεν στην πνευματική ανάπτυξη και αφετέρου δε στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών.

Πάντοτε εύχαρη, γελαστή, καλόκαρδη και πρόθυμη κατάφερες να κερδίσεις όχι μόνο την αγάπη των μαθητών αλλά την εκτίμηση και τη συμπάθεια όλων μας.

Ευχόμαστε ολόψυχα η δημιουργικότητα σου να «αγκαλιάσει» και άλλους τομείς της καθημερινής μας ζωής, βελτιώνοντας την. Ευχόμαστε επίσης, καλή τύχη στις μελλοντικές σου επιλογές προσωπικές και επαγγελματικές. Νικολίτσα Καλαντζή Δασκάλα ΣΤ' Τάξης

Η Emily Carroll



Τα έθιμα των Χριστουγέννων

Τα έθιμα των Χριστουγέννων είναι διάφορα σε κάθε περιοχή της Ελλάδος. Εδώ στην Πελοπόννησο έχουμε τα εξής:

Ο Άγιος Βασίλης στον οποίο πιστεύουν τα μικρά παιδιά ότι την παρα-



μόνη της Πρωτοχρονιάς μοιράζει δώρα στα παιδιά όλης της γης, πετώντας στον ουρανό με το έλκηθρο του που το κάνουν να πετά ιπτάμενα ελάφια .

Την Βασιλόπιτα που φτιάχνουν οι νοικοκυρές την Πρωτοχρονιά και βάζουν μέσα το φλουρί και σε

Οι καλικάντζαροι αυτά τα μικρά πλάσματα που ζουν κάτω από τη γη και όλο το χρόνο κόβουν το δέντρο της ζωής της γης για να πέσει η γη και να σκοτωθούν όλοι οι άνθρωποι αλλά την Παραμονή των Χριστουγέννων ανεβαίνουν πάνω στη γη για να φάνε τα γλυκά που τους αρέσουν πολύ και για να κάνουν χίλιες ζαβολιές. Μένουν επάνω στη γη ως την παραμονή των φώτων που έρχεται ο παπάς σε όλα τα σπίτια για να αγιάσει. Μόλις τον δούνε με τον Αγιασμό φοβούνται πάρα πολύ και γυρίζουν στα βάθη της γης.

Ελπίζω αυτά τα έθιμα να μην ξεχαστούν ποτέ.

ΚΩΝ\ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ Ε'Τάξη



Μελομακάρονα με αλεύρι

- 1 ποτήρι του νερού λάδι
- 1/2 ποτήρι ζάχαρη
- 1/2 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού με λεμόνι
- 1 ποτήρι χοντροκοπανισμένα καρύδια
- 3 ποτήρια αλεύρι μαλακό
- 1 φλιτζανάκι του καφέ κονιάκ
- 2 κουταλάκια μπαίκιν πάουντερ
- Για το σιρόπι
- 1 ποτήρι του νερού ζάχαρη
- 1 ποτήρι μέλι
- 1\2 ποτήρι νερό

Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το μπαίκιν. Σε πήλινη λεκάνη δουλεύουμε το λάδι με την ζάχαρη επί μία ώρα. Προσθέτουμε το κονιάκ και τον χυμό και λίγο αλυσίβα. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι και ζυμώνουμε καλά να γίνει μία μαλακή ζύμη. Πλάθουμε τα μελομακάρονα κυλινδρικά, τα πιέζουμε με το πιρούνι να γίνει η επιφάνεια αυλακωτή και ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για 20-30 λεπτά. Στο μεταξύ βράζουμε το νερό με το μέλι και την ζάχαρη. Ξαφρίζουμε και βουτάμε μέσα στο σιρόπι τα μελομακάρονα κρύα (όχι πάνω από 3-4 την φορά). Τα βγάζουμε και πασπαλίζουμε με τα καρύδια και λίγο κανελλοζάχαρη.

Φωτεινή Τσολάκου

και αργότερα επίσκοπος. Ίδρυσε πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα και έγραψε θεολογικά βιβλία. Αντίθετα, ο Άγιος Βασίλης, που φέρνει τα δώρα στα παιδιά, στη Βόρεια Ευρώπη λέγεται Santa Claus ή Άγιος Νικόλαος. Εμείς τον γιορτάζουμε στις 6 Δεκεμβρίου. Οι κάτοικοι του βορρά τον συνδύαξαν με αρχαίους μύθους όπως με ζωτικά, νεράιδες κ.α. Έτσι ο Άγιος Βασίλης (στην πραγματικότητα Άγιος Νικόλαος) είναι ένα πνεύμα που κυριεύει τις ψυχές μας κάθε Χριστουγεννα και Πρωτοχρονιά. Φοράει κόκκινη στολή, γυαλιά, έχει λευκά γένια και μαγικές ικανότητες.

Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το μόνο κοινό ανάμεσα στους δυο Αγίους είναι η αγάπη προς τα παιδιά. Και οι δυο είναι σύμβολα αγάπης και προσφοράς

Μαρία Φίλη, Νίκο Γεωργόπουλο και Παναγιώτη Κεφαλά ΣΤ' Τάξη

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ

Μαζί με άλλες πρωτοβουλίες (περιβαλλοντική ομάδα σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ») και προγράμματα (Leonardo da Vinci) που υλοποιεί το σχολείο μας για 3^η χρονιά εκδίδει τη μαθητική εφημερίδα «Το Μονοπάτι».

Σκοπός της εφημερίδας είναι να παρωθήσει όλους τους μαθητές να εκφράσουν τις σκέψεις τους, να προβληματιστούν και να προβληματίσουν αναφορικά με θέματα που αφορούν τους ίδιους, τη σχολική ζωή και γενικότερα ότι συμβαίνει στο κοινωνικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον του χωριού τους. Επίσης να αναζητήσουν ευρύτερα ζητήματα που τους απασχολούν και θέλουν να τα αναδείξουν ή να τα κοινοποιήσουν στους υπόλοιπους.

Επιπλέον η εφημερίδα αυτή στοχεύει στο να καλλιεργήσει και αναπτύξει την ικανότητα των μαθητών στη γραπτή έκφραση, την επικοινωνία, την ομαδική προσπάθεια και γιατί όχι κάθε πιθανό συγγραφικό ταλέντο. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να αγκαλιαστεί και να στηριχθεί από όλους μας γιατί η τρίχρονη πορεία έδειξε ότι αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα στους παραπάνω, και όχι μόνο, τομείς.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Παπαγεωργάκης Παναγιώτης

Τεχνική υποστήριξη προγράμματος: *Κέντρο Διαπολιτισμικών Προγραμμάτων & Ανταλλαγών Νέων "Φιλοξενία"*

Αλέξανδρος Σουβατζής — Υπεύθυνος περιβαλλοντικών προγραμμάτων

Βασιλόπιτα

- 1 κιλό αλεύρι
- 1 πακέτο βιτάμ κλασικό
- 1/2 κιλό ζάχαρη
- 1/2 λίτρο γάλα
- 8 αβγά
- 2 κουταλάκια σόδα
- Ξύσμα από ένα πορτοκάλι
- 2 κουταλιές Βιτάμ σόφτ για την φόρμα
- Ζάχαρη άχνη για το γαρνίρισμα
- Χτυπάμε το Βιτάμ με την ζάχαρη. Ρίχνουμε ένα ένα τα αβγά και το ξύσμα πορτοκαλιού. Προσθέτουμε την σόδα διαλυμένη στο γάλα. Ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 ° C για 50' λεπτά. Όταν κρυώσει πασπαλίζουμε με την ζάχαρη άχνη.



Δύο διαφορετικοί άγιοι

Αν νομίζετε ότι ο Άγιος Βασίλης και ο Μέγας Βασίλειος είναι το ίδιο πρόσωπο, κάνετε μεγάλο λάθος!!!

Ας πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή!! Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στην Νεοκαισάρεια του Πόντου. Οι γονείς του, του έμαθαν να αγαπά το Θεό και τους συνανθρώπους του. Σπούδασε στην Αθήνα, στην Καισαρεία της Καππαδοκίας και στην Κωνσταντινούπολη. Στην Καισαρεία έγινε πρεσβύτερος